

Beste Cypressa vrienden,

Geniet u/jij ook zo van de herfst? De bomen die schitteren met hun kleuren? De zon die door de mistdampen heen breekt? Wellicht geeft het ook een weemoedig gevoel: we gaan de “donkere” tijden tegemoet, minder zon en lange avonden.

Wij herkennen dit, maar voor ons voelt het ook als een periode met vele lichtpunten. Eén van de belangrijkste lichtpunten is wel onze jubileum dag op D.V. 6 november 2021, waarop we jullie graag ontmoeten! Lees daar verderop meer over.

Ook zijn we dankbaar voor jullie steun en betrokkenheid bij ons werk. We blijven bidden dat het werk impact heeft op het leven van onze medemens en dat ons werk dient tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk wereldwijd!

## **12,5 jarig bestaan**

Zoals in de inleiding al aangekondigd, kijken we enorm uit naar onze jubileumdag. Een dag waarop ontmoeting centraal zal staan, maar waar we ook wat extra's willen doen om jullie te bedanken voor de steun en betrokkenheid, in welke vorm van ook, in deze 12,5 jaar.

We nodigen jullie van harte uit om met ons mee te eten in Afrikaanse en Indiase stijl; voor de kinderen is er de mogelijkheid om verkleed op de foto te gaan én er worden 2 professionele djembéworkshops gegeven. Uiteraard blikken we terug op de jaren achter ons en kijken we vooruit naar de komende jaren.

Voor verdere gegevens met betrekking tot locatie en tijd verwijzen we naar de uitnodiging, die ook op de website gepubliceerd staat. Mis deze dag niet en meld je gelijk aan door een mail te sturen naar [contact@cypressa.nl](mailto:contact@cypressa.nl)

## **Actie Samen verder Bouwen**

Om op afstand te bouwen werd de actie Samen verder Bouwen georganiseerd, waarbij benodigde (bouw)materiaal gefinancierd kon worden. Dank voor de stenen, het cement, de stortbakken en overige giften. De actie bracht het mooie bedrag van €4.801,50 op!

## **Renovatietraject fase 3 in Malawi**

In Malawi wordt door onze vrienden volop gewerkt aan het uitvoeren van het renovatietraject van het CCAP Hospitaal in Ekwendeni fase 3. Het onderhoudsteam van het ziekenhuis is gestart met het renoveren / ombouwen van de bestaande TBC afdeling naar een echte isolatieafdeling voor patiënten met een zeer besmettelijke ziekte.

### *Uitnodiging*

*Datum : 6 november 2021*

*Tijd: 16.00-20.00 uur*

*Locatie: Wartburg College, locatie Marnix, Professor Waterinklaan 41 in Dordrecht*

*Aanmelden: [contact@cypressa.nl](mailto:contact@cypressa.nl) / 06-45223047*

## **Bouwteam 2022**

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat we met een bouwteam naar Malawi konden afreizen. Hoewel we niet weten hoe de ontwikkelingen rondom Covid-19 zal verlopen, is het ons streven om in najaar 2022 met een bouwteam naar Malawi te gaan. Laat je leven verrijken door onze broeders en zusters uit Afrika! Heb je zin om (weer) mee te gaan? Laat het ons weten! We zullen op onze jubileum dag hier ook informatie over geven.



Bouwteam 2018

## **Wilgenknoten**

Op 25 september j.l. zijn er weer vele wilgen geknot. Dank allen voor jullie inzet! Dit leverde het mooie bedrag op van €1.000,-



## **Club actie bij Plus in Dordrecht**

Bij deze een oproep aan de Dordtenaren onder ons: als je boodschappen doet bij de Plus, willen jullie dan de sponsorpunten doneren aan Cypressa?

## Tractor voor India

In oktober hebben wij voor onze mensen in India een tractor kunnen sponsoren. Deze tractor is ten bate van het landbouwproject dat Cypressa daar ondersteunt, in het kader van de verzelfstandiging van de organisatie. Door middel van dit project kunnen ze inkomsten genereren door de verkoop van groenten en fruit, de opbrengst van koeienmelk en door het fokken van geiten vanuit ons “geitenproject” van een aantal jaar geleden.

De tractor die ze gebruikten was een “white-elephant” geworden. Deze uitdrukking wil zeggen dat er veel kosten aan waren en de opbrengst nihil is.

Na de “inauguration ceremony” is de tractor inmiddels vol in bedrijf.  
Hieronder zien jullie foto’s van respectievelijk de oude tractor, de nieuwe tractor en de inwijdingsceremonie



## Nieuwsbrief

### **Gebeds- en dankpunten**

Wilt u met ons meebidden en danken?

Wij danken onze God voor:

- de financiële bijdragen die we van jullie gekregen hebben;
- de tractor die in India in gebruik genomen kon worden;
- de hulp die we kregen bij het wilgenknoten.

Wij bidden onze God:

- dat vele mensen door de hulp die gegeven wordt Gods liefde en bewogenheid mogen zien;
- goede ontmoetingen op onze jubileumdag;
- om bescherming van onze samenwerkingspartners.